



DATA:

Ma. 04 dec.
Di. 05 dec.
Wo. 06 dec.
Ma. 11 dec.
Di. 12 dec.
Wo. 13 dec.
Ma. 18 dec.
Do. 21 dec.
Vr. 22 dec.

ACTIVITEITEN:

Viering 1^E advent
Sinterklaasviering
Kleuternetwerk (alle kleuters vrij)
Viering 2^E advent
Stakingsaktie
Luciafeest
Viering 3^E advent
Kerstspel
Alle leerlingen 's middags vrij (ov) kerstviering

Week 52 en week 1 (25 dec. '7 t/m 5 jan. '18) Kerstvakantie



Sint Nicolaasfeest

Sint en Piet komen ons a.s. dinsdag 5 december met een bezoek vereren. Wij verwachten dat hij rond half negen zal arriveren. Daarom blijven wij 's ochtends met z'n allen buiten op het plein, in de 'arena', op hem wachten.

De leerlingen staan bij hun eigen docent en als de ouders nog niet naar hun werk hoeven, mogen ze ook blijven, en staan dan áchter de kinderen.

Het Widar-huisorkest zal weer van zich laten horen en laat zich graag met zang ondersteunen door jullie allemaal.

Als we Sint en zijn Pieten begroet hebben gaan alle leerlingen naar hun klas en bezoekt Sint het peuterklasje (eventjes), de kleuterklassen en de klassen 1, 2 en 3.

De klassen 4, 5 en 6 vieren hun eigen Sinterklaasfeest met surprises, gedichten, chocolademelk en pepernoten (bio). Als Sint nog tijd heeft komt hij ook bij deze klassen nog even zijn gezicht laten zien.

We verheugen ons op een gezellig Sint Nicolaasfeest en hebben ondertussen al veel voorpret; de Pieten waren hier vannacht al langs geweest..

Klassen, tafels stonden op hun kop
schoentjes waren gevuld,
we ruimden alles op
en hebben veel gesmuld..

Extra aandacht voor parkeren

De maand december is begonnen en daarmee ook de donkere dagen voor kerst.

Het is merkbaar dat dit gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid.

Door de schemering 's morgens in combinatie met druilerig weer of regen, is het zicht vaak slecht.

Wilt u daarom extra goed opletten bij het parkeren en in- en uitlopen en fietsen van de kinderen?

Het gebeurt, ondanks herhaald waarschuwen, dat meerdere auto's op de stoep geparkeerd worden.

Deuren slaan onverwacht open waardoor voetgangers en fietsers zich een hoedje schrikken.

Dit alles leidt tot irritatie en vergroot de kans op ongelukken.

Pas uw rij- en parkeergedrag daarom alstublieft aan!

Wat extra reistijd plannen, waardoor u flink op tijd bent en verderop kunt parkeren, zou al heel fijn zijn. Dinsdag 12 december komt de verkeerswerkgroep bij elkaar om te bezien welke middelen ons nog kunnen helpen om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de school in goede banden te leiden.

Advent

*Donker is de aarde, duister overal
Maar mijn hart beware het licht dat schijnen zal
Dat het helder branden, stralen mag heel ver
Dan zal eens de aarde worden tot een ster*

Advent; een tijd van stilte, verwachting, verwondering. De dagen worden donkerder; de sterren en de maan lijken dichterbij ons te staan. Aankomende maandag 4 december alweer de eerste dag van Advent. Er zal muziek klinken in de vroege ochtend van deze donkere dagen. De ramen van de school zullen in Adventssfeer worden beplakt zodat we het duister en de verstilde sfeer nog duidelijker kunnen voelen. De zesde klas neemt deze taak op zich; zij volgen de opbouw van de advent waarin de 1e advent het rijk van de mineralen centraal staat, in de 2e week het plantenrijk, in de 3e week het dierenrijk en in de 4e adventsweek het rijk van de mensen. Zo zullen de ramen 'groeien' en laten zien hoe lang het nog duurt tot kerst, tot het kerstkind, tot het licht weer geboren wordt. In elke klas komt een adventskrans te staan, met daarop voor elke week een kaars. Buiten zullen de dagen steeds donkerder en korter worden en binnen steken we elke week een kaars extra aan.



Ook de seizoentafels in de klassen zullen op deze manier de weken tot kerst tonen. De vele herfstschatten maken plaats voor het blauw, de kleur van het vertrouwen, met alleen de mineralen, de stenen, stilte.

*Het eerste licht van Advent is het licht van stenen.
Stenen die leven in kristallen, botten, schelpen en sterren*

In de kleuterklassen lopen de kinderen maandag de spiraal naar binnen en ontsteken hun lichtje aan de grote kaars in het midden. Ergens op de weg naar buiten plaatsen zij hun lichtje. Welk pad wil ik bewandelen? Waardoor gaat mijn lichtje branden (laat ik mij inspireren) en waar laat ik mijn licht schijnen? Wat wil ik verwachtingvol beleven, in mijzelf wakker roepen c.q. geboren laten worden? Waar wil ik zelf bij stil staan?.... De rust die we mogen ervaren in de adventstijd kunnen we gebruiken voor bezinning.

Adventsmarktje klassen 6A en 6B

De twee zesde klassen organiseren samen een kleine adventsmarkt op donderdag 7 december. Het zal plaatsvinden beneden in de hal vanaf kwart voor twee tot half drie. De kinderen van de beide zesde klassen hebben gezamenlijk een setje kaarten met gedichten over licht gemaakt. Heel mooi als kerstkaart! Verder zijn er schilderijen en verschillende soorten kerstversieringen. Leuk als jullie een kijkje komen nemen en wellicht ook iets aanschaffen.

Advents concertjes

De intekenlijst voor de adventsconcertjes hangt op het prikbord. Er zijn al wat concertjes ingepland maar er is nog ruimte voor meer!

Doe je mee? Teken dan snel in!



Bijlage: oproepje van een oud leerling