



**DATA:**

Ma. 08 jan.  
wo. 10 jan.  
ma. 22 jan.  
di. 23 jan.

**ACTIVITEITEN:**

studiedag leraren, alle leerlingen vrij  
Drie Koningenviering  
Ouderavond klas 2A en 2B  
Ouderavond klas 1

- 
- **Maandag 8 januari a.s. is er een studiedag voor de leerkrachten: alle leerlingen zijn dan vrij!**
- 



**Nieuwjaar**

Voor iedereen de allerbeste wensen voor 2018!

We wensen dat iedereen, vertrouwend op het innerlijk kompas, in dit nieuwe jaar de goede richting kiest. Op de Widar willen we doorgaan met het streven naar goed vrijeschoolonderwijs. Daarbij hebben we niet alleen de leerkrachten nodig, maar ook de inzet en betrokkenheid van ouders en niet te vergeten de ondersteuners en vrijwilligers. Laten we er samen een mooi jaar van maken.

**Driekoningenviering**

Aan het einde van deze Kerstvakantie, sluit de Kerstperiode af met het bezoek van de drie koningen: de laatste gasten bij de Kerststal. In school zal aan de seizoenentafels en schilderijen in de klassen en de vele kinder-koningen in school te merken zijn dat het Driekoningentijd is.

Deze keer zal er, zoals voorheen gebruikelijk was, vanuit het lerarenteam van het Parcival opnieuw geen voorstelling van het Driekoningenspel zijn. Het spel maakt deel uit van het OBERUFER drieluik van Paradijsspel-Kerstspel-Driekoningenspel. De Kompanij Noord Nederland voert het spel wel op. U kunt dit gaan zien op **zondag 21 januari**. Tijdstip 15.00 uur. In het gebouw van de Christengemeenschap aan de Lauwersstraat 3 (Rivierenbuurt). Ik spreek de hoop uit, dat er voor het komende jaar een nieuwe impuls zal ontstaan om samen naar mogelijkheden te zoeken om alle drie de spelen voor de kinderen te realiseren.

**Goede voornemens**

Na twee weken vakantie en een extra vrije maandag voor de kinderen, zullen we iedereen aanstaande dinsdag weer begroeten. Dinsdag beginnen de lessen zoals gewoonlijk om half negen. Om 8.20 uur opent de deur.

Om 8.25 luidt de grote bel en moet iedereen binnen zijn.

De kleine bel buiten roept voorzichtig dat drempeltijd van vijf voor half al is gepasseerd en dat u de volgende dag nog net iets eerder van huis moet vertrekken.

Er wordt sneeuw voorspeld volgende week, we hopen dat dit wat pret voor de kinderen oplevert. Met name in de wintertijd kost het even moeite voordat iedereen in de klas is vanwege dikke jassen, handschoenen, sjaals. Daarom de oproep om de kinderen echt om vijf voor half negen bij hun klas te laten verschijnen zodat de leerkrachten, als de wijzer op half staat, met hun lessen kunnen starten.

**De Vrije**

Heeft u genoten van de Vrije? Als u copy, ideeën of advertenties heeft voor het volgende nummer, stuurt u dan een mail naar redactie: [schoolkrantdevrije@widarvrijeschool.nl](mailto:schoolkrantdevrije@widarvrijeschool.nl)

## ACHTERGRONDJE:

In de Vrije stond een mooie bijdrage van Annemiek Bosch en Deborah Das over de jaarfeesten op de vrijeschool. In het weekbericht plaatsen we ook regelmatig stukjes over een actueel jaarfeest, of er verschijnt informatie in een bijlage, zoals bijvoorbeeld het Pinksterboekje of het Michaelboekje. Ditmaal is het de beurt aan de 'Drie Koningen':

## DRIEKONINGEN

Dit is het feest van de aanbidding door de drie wijzen uit het Oosten tot het kind Jezus. Zij zagen de lichtende ziel van de Christus. Het driekoningenfeest wordt op 6 januari gevierd. Hiermee gaat de tijd van Epifanie in, wat "lichtschijnselen uit den hoge" betekent. Deze tijd duurt tot 2 februari (Maria Lichtmis).

Driekoningen is het feest dat herinnert aan de reis van de wijze mannen uit het oosten. Zij hadden volgens de bijbel een ster zien opgaan, die zij volgden, en die hen leidde naar de plek waar het kindje Jezus was. 'Driekoningen' is de traditionele benaming voor de wijzen uit het oosten. Mattheüs noemt hen in de bijbel 'magiërs', wij zouden zeggen: 'astrologen'. Zij bestudeerden de stand van de sterren en de loop van de planeten. Uit de stand van die hemellichamen meenden zij aanwijzingen op het spoor te kunnen komen met betrekking tot de toekomst van mens en wereld. In die zin waren de wijzen uit het oosten ook geleerden, wetenschappers in die tijd.

Volgens het Bijbelverhaal brachten deze wijzen geschenken mee: goud, wierook en mirre. Aan de hand van het aantal geschenken heeft men het aantal wijzen op drie gesteld. Op drie koningen dag placht men met gewijd krijt het nieuwe jaar te schrijven op de deuren, maar daaronder 3 grote letters. C-M-B. Dat was de afkorting van een Latijnse zegenspreuk: 'Christus Mansionem Benedicat' ofwel 'Christus zegene deze woning'. In de loop van de achtste eeuw zijn daaruit in de volksmond de namen van de drie koningen ontstaan; Caspar, Melchior en Balthasar. In nog later tijden worden de wijzen – waarschijnlijk onder invloed van bepaalde teksten uit het Oude Testament – koningen genoemd.



In veel klassen wordt op deze feestdag een Driekoningenbrood gedeeld met de kinderen. In dit brood zitten twee witte en 1 zwarte boon verstoppt. De kinderen die de bonen krijgen, zijn die dag de Drie Koningen. De blauwe koning is Balthasar, hij bracht wierook met zich mee. De rode koning is Melchior, hij schonk het kindje rood goud. De groene koning is Caspar, dat is de koning met een donkere huid, hij bracht mirre voor het kindje mee.

In de kleuterklassen en vaak ook de lagere klassen, wordt het Driekoningenspel zelf gespeeld. De oudere kinderen kunnen, indien er een naburige uitvoering is gepland, naar het Grote Driekoningen spel van de Oberufer Kerstspelen kijken.